



Jaartheme
bij Matteüs
11: 28-30

Rust vinden
in Jezus' hart

KOM ALLEN BIJ MIJ

NGK LEERDAM - DE HOEKSTEEN

“Loof de Heer, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.
Halleluja!”

Psalm 117

Introductie op het thema

Dit jaarthema gaat over het hart van Jezus. Wie is Hij? Wat is zijn karakter? Wat is zijn meest natuurlijke houding ten opzichte van zondaars en mensen die lijden?

Centraal hierin staat Matteüs 11,28-30. In dit tekstgedeelte lezen we hoe Jezus ons uitnodigt om bij Hem te komen. Vandaar het hoofdthema: *‘Kom allen bij Mij’*. Jezus nodigt niet een enkeling uit. Hij zegt niet: ‘Laat alleen de uitverkorenen bij Mij komen.’ Nee, Hij zegt: *‘Kom allen bij Mij’*.

Zonder voorwaarden en zonder beperkingen. Jezus vraagt geen toegangsgeld. Je hoeft je zonden en je moeite niet eerst achter je gelaten te hebben voordat je bij Jezus komt. Nee, als er al sprake is van een voorwaarde, dan is het dat je mét je vermoeidheid en mét je (zonden)last bij Hem komt. Want Hij wil je rust geven.

Dit jaarthema is voor wie in het geloof of daarbuiten ontmoedigd is, vermoeid, cynisch of leeg. Voor wie op zijn tandvlees loopt. Voor wie het christelijk leven aanvoelt als een constant tegen de stroom in moeten zwemmen. Voor mensen die zich afvragen of ze het tóch niet verspeeld hebben bij God; die zich afvragen waar de grenzen van Gods liefde liggen. Voor mensen die zich in de steek gelaten voelen; het moeilijk te geloven vinden dat er Iemand is die van hen houdt.

Dit jaarthema is ook voor mensen die ‘gewoon’ het hart van Christus beter willen leren kennen en opnieuw onder de indruk willen raken van wie Hij is. Voor mensen die ernaar verlangen om vanuit Gods liefde te leven. Voor mensen die op zoek zijn naar woorden om met anderen te delen wie Jezus voor hen is. En bovenal is dit jaarthema voor allen die graag gehoor willen geven aan Jezus’ uitnodiging, die spreekt tot hun hart:

‘Kom allen bij Mij’

Wat zullen we vinden als we bij Jezus komen?
Hoe zal Hij op ons reageren?
Zal het ons goed doen?

Ik wens iedereen die met dit jaarthema bezig gaat een zeer gezegende ontdekkingstocht toe, naar het hart van Jezus.

Ds. Wim Schaaij
NGK Leerdam – de Hoeksteen

DATA EN THEMA'S

Datum	Thema	Kerntekst
3 september	Het hart van Christus	Matteüs 11,29
1 oktober	Met ontferming bewogen	Matteüs 14,14
5 november	Volkomen medelijden	Hebreeën 4,15
3 december	Jezus stuurt je zeker niet weg	Johannes 6,37
7 januari	Iemand die voor je bidt	Hebreeën 7,25
4 februari	Een partijdig Advocaat	1 Johannes 2,1
3 maart	Heilige woede	Johannes 11,33
7 april	Niet van harte...	Klaagliederen 3,33
5 mei	Barmhartig en genadig	Exodus 34,6
2 juni	Eeuwigdurende liefde	Efeziërs 2,7

Verdiepingsstof en persoonlijke verantwoording

Dit jaarthema is in hoge mate gebaseerd op een boekje van Dane Ortlund, met de titel: *'Zachtmoedig en nederig van hart - de liefde van Christus voor zijn kinderen.'* Ik las dit boek toen ik in mijn burn-out zat (2022) en het was als balsem voor de ziel. Het was niet zozeer dat ik nieuwe kanten van Jezus ontdekte, maar ik ervoer het boek als een bombardement van liefde en genade. Het was alsof alle afzonderlijke puzzelstukjes - met daarop iets van wie Jezus is - in elkaar vielen en mij tezamen het beeld toonde van een God die nóg heerlijker, nóg liefdevoller en genadiger is dan ik tot noch toe vermoedde. In het jaarthema haal ik met regelmaat gedachtes en voorbeelden aan uit dit boek, al doe ik dat zonder bronvermelding. Wie dit boek leest - ik raad het van harte aan - zal die gedeeltes zeker herkennen.

Een ander boek dat ter verdieping aan te bevelen is, is een boek van de puriteinse theoloog Thomas Goodwin (1600-1679) met de titel: *'The heart of Christ in Heaven Towards Sinners on Earth.'*

Ook het boek van een andere puriteinse schrijver, John Bunyan (1628-1688), is zeer de moeite van het lezen waard, met de titel: *'Komen tot Jezus Christus'* (1678).

Het hart van Christus

“Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart”

Matteüs 11,29

LEESROOSTER

Maandag Matteüs 11,25-30

Dinsdag Jeremia 17,5-10

Woensdag Lucas 1,46-5

Donderdag Psalm 131

Vrijdag Matteüs 21,1-5

THEMA

Hoe mooi is het, wanneer iemand zijn of haar hart voor je open legt. Dat is niet iets wat elke dag gebeurt. Meestal laten we niet zoveel van onszelf zien. De gesprekken die we voeren kenmerken zich over het algemeen door oppervlakkigheid. We hebben het over het weer, over sport, de kinderen, werk, vakantie, over de dingen waar we druk mee zijn en nog veel meer. Maar telkens wanneer we ons hart aan elkaar openleggen gebeurt er iets bijzonders. Het verbindt ons aan elkaar.

Natuurlijk gaat het hier niet om ons fysieke hart, maar om ons hart als beeldspraak van wie we ten diepste zijn en wat ons beweegt. Waar onze verlangens naar uitgaan. Zeg maar: het ‘hart’ als centrum van ons bestaan. In Spreuken 4,23 staat dat je je hart goed moet behoeden, want het is de bron van je leven. We putten voortdurend uit die bron. Ons hart is wie we zijn.

Over de Here Jezus lezen we in het Nieuwe Testament – en met terugwerkende kracht ook in het Oude Testament – heel veel. We lezen van zijn menswording en waarom Hij op aarde kwam; van de wonderen die Hij deed en de toespraken die Hij hield.

We lezen van zijn trektocht dwars door Israël heen, samen met zijn leerlingen. En in het bijzonder geven de evangeliën veel aandacht aan de laatste fase van Jezus’ leven: de gevangenneming, de kruisiging en het sterven en ten slotte de opstanding uit de dood. Hoeveel is hier in de afgelopen tweeduizend jaar wel niet over geschreven!

Maar op slechts één plaats horen we hoe Jezus Zelf zijn eigen hart voor ons open legt, in het slot van Matteüs 11,28-30:
“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Jezus legt zijn hart voor ons open en Hij geeft ons daarmee als het ware een inkijkje in zijn ‘bron’, een helder inzicht in wie Jezus ten diepste is en wat hem drijft. Twee kostbare eigenschappen noemt Jezus. Twee eigenschappen die hem en heel zijn optreden tijdens zijn leven op aarde het meest typeren. *Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.*

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘Te benadrukken dat Jezus zachtmoedig en nederig is, maakt Hem voor mij te soft.’
2. ‘Jezus is veel meer dan alleen zachtmoedig en nederig.’
3. ‘Ik wil net als Jezus graag bekend staan als zachtmoedig en nederig.’

Zachtmoedig betekent dat Jezus niet heetgebakerd is. Hij is niet hard. Nee, Hij is juist begripvol en geduldig. Hij is niet van het opheffen van een strijdlustige vuist, maar van het liefdevol openen van zijn armen. Vergevingsgezind. Kwetsbaar.

Nederig betekent: niet trots. Jezus verheft zich niet boven ons zondige en gewone mensen. Hij woont niet in een ontoegankelijk hoge toren van verblindende heiligheid. Nee, nederig kwam Hij naar wat van Hem was. Bereid om de minste te zijn; te dienen. Niet de oren, maar de voeten te wassen.

Als mensen aan ons vragen: ‘Wie is Jezus?’, dan is dit het antwoord van Jezus zelf: ‘Ik ben zachtmoedig en nederig. Liefdevol. Open. Uitnodigend. Tegemoetkomend. Begripvol. Gewillig.’

Zo opent Jezus zijn hart voor ons! ●

VRAGEN

1. Als jij zou moeten uitleggen wie Jezus is, welke woorden zouden Hem dan voor jou typeren? Welke plaats heeft Matteüs 11,29 daarin voor jou?
2. Jezus is zachtmoedig en nederig. Noem eens een voorbeeld uit de Bijbel waarin je iets van Jezus’ hart ziet terugkomen. En noem vervolgens ook eens een voorbeeld uit je eigen leven waaruit blijkt dat ook jij persoonlijk Jezus mag kennen als zachtmoedig en nederig.
3. Wat vind je ervan dat Jezus zachtmoedig en nederig is? Zijn dit eigenschappen waardoor je je tot Hem aangetrokken voelt of stoot het je juist af? Waarom? (zie 1 Kor.1,18-25)
4. Jezus geeft ons een inkijkje in zijn hart. Hoe vind je die openheid? Laat jij mensen wel eens in jouw hart kijken? Welke belemmeringen voel je daarbij?
5. Mozes wordt ook wel de meest zachtmoedige persoon op aarde genoemd (Numeri 12:3). Bijzonder want voorheen had Mozes nog een Egyptenaar doodgeslagen. Maar toen Mirjam en Aaron iets op Mozes hadden aan te merken, hield hij zich stil. Hij stelt zich verdraagzaam op en laat het in vertrouwen aan God over. Zachtmoedig zijn komt dus tot uiting in je concrete levenshouding. Ben jij bereid deze levenshouding aan te nemen? En hoe zou je dat kunnen doen?

VOOR DE JEUGD

1. Wie is Jezus volgens jou? Hoe zou jij Hem omschrijven aan je vrienden?
2. Wat je ook van Jezus vindt: Hij schaamt zich duidelijk niet voor wie Hij is. Wat zou jij daarin van Hem kunnen leren?
3. Denk eens terug aan afgelopen week. Als mensen een omschrijving van jou zouden moeten geven puur op basis van de afgelopen week, wat zouden ze dan over jou zeggen? En: is dat ook wie jij echt bent?

Met ontferming bewogen

“En Jezus was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.”

Matteüs 14,14 - HSV

LEESROOSTER

Maandag Matteüs 14,13-14

Dinsdag Psalm 103

Woensdag Matteüs 15,29-39

Donderdag Marcus 1,39-45

Vrijdag Lucas 7,36-50

THEMA

Wat Jezus over zichzelf zegt in Matteüs 11, namelijk dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is, dat brengt Jezus ook in de praktijk. Hij doet zoals Hij is. En dat is maar gelukkig ook, want er zijn al genoeg huichelaars in de wereld die zich in woorden beter voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Jezus bewijst in heel zijn leven voortdurend wat er in Zijn hart leeft.

Bijvoorbeeld wanneer Jezus een melaatse man ontmoet, die hem vraagt: “Heer, als U het wilt, kunt U mij rein maken.” En Jezus antwoordt hem: “Ik wil het” (Mat.8,2-3). Jezus maakt duidelijk: ‘Het is mijn verlangen, mijn wens dat jij rein bent. Ik loop niet met een boog om jou heen en Ik deins niet uit angst voor jou terug. Mijn verlangen is om bij jou te zijn en je aan te raken, zodat je rein bent.’

Het is geen louter plichtsbef dat Jezus hiertoe aanzet. Nee, de evangeliën maken meermaals duidelijk dat Jezus vanuit zijn hart werkt. Zijn zachtmoedige en nederige hart wekt een diepe bewogenheid in Hem

op bij het zien van mensen die gebroken zijn en lijden onder hun ziekte en hun kwalen. In o.a. Matteüs 14,14 staat dat Jezus ‘*met innerlijke ontferming*’ bewogen was over hen.

Met innerlijke ontferming bewogen zijn is een oude manier van spreken over wat er opkomt vanuit iemands diepste innerlijk. Zoals wij innerlijk diep bewogen kunnen zijn door bijvoorbeeld een foto van het Syrische jongetje Aylan die met zijn gezicht omlaag op het strand lag (2015), zo is Jezus tot in het diepst van zijn ziel bewogen met ons. Het drijft Hem – haast als een magneet - vol liefde naar ons toe.

Hoe verfrissend, hoe genezend, hoe vreugdevol is dit! In onze menselijke contacten hebben we geleerd om onze diepste zwakheid en ellende te verstoppen. Want we denken: ‘Als mensen eens wisten hoe ik écht was en welke gedachtes er in mij rondgaan, dan zouden ze niks meer met mij te maken willen hebben. Dan zouden ze met een boog om mij heen lopen.’

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘Jezus doet zoals Hij is.’
2. ‘Ik schaam me wel eens voor God en ben soms bang dat Hij me niet meer hoeft.’
3. ‘Hoe meer ik Jezus’ hart leer kennen, hoe meer ik van Hem ga houden.’

Hoe anders is het met Jezus. Onze ziekten, onze schuld en schaamte en de smerigste vuiligheid die we met ons meedragen: Jezus ziet het. Het stoot Hem niet af, nee, het roept juist een diepe innerlijke ontferming in Hem op. Het is zijn hartsverlangen om jou daarin aan te raken en te zeggen: ‘Mijn verlangen is dat jij rein bent, heel en puur. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar zondaars.’ (Marc.2,17).

Ja, zelfs Jezus’ vijanden getuigden over Hem: “Kijk toch eens, die vriend van zondaars...” (Luc.7,34)●

VRAGEN

1. Kun jij je een moment herinneren dat je ergens diep door geraakt werd, dat je ‘innerlijk met ontferming werd bewogen’? Wat deed dit met je? Waar zette het je toe aan?
2. Jezus’ zachtmoedige hart drijft Hem haast als een magneet naar ons toe, juist omdat Hij onze nood en gebrokenheid ziet. Hoe vind je dat?
3. Jezus is een vriend van zondaren. Is Hij ook een vriend van jou?
4. Schrijf eens op: waarin hoop jij dat Jezus ook *innerlijk* bewogen is om jou? Als de vrijmoedigheid er is, is het mooi om dit met elkaar te delen.
5. Moeder Theresa zei eens: “Ik geloof dat God de wereld liefheeft – door jou en mij heen.” Wat vind je van die uitspraak? Neem een moment stilte om te bidden en te luisteren: wie brengt God jou in het hart om lief te hebben?

VOOR DE JEUGD

1. Help jij wel eens een ander? Waarom doe je dat?
2. Wat heb je liever: een ander helpen of zelf geholpen worden? Waarom?
3. Naar wie word jij eerder toegetrokken: naar mensen die hun leven op de rit hebben en gelukkig zijn of naar mensen die ziek zijn, verslaafd, ongelukkig...?
4. Probeer je eens in Jezus te verplaatsen: zou Jezus zich meer tot je aangetrokken voelen in de dingen waarin je succesvol bent of juist in de dingen waarin je hulp nodig hebt?

“Wie bij Mij komt zal Ik zeker niet wegsturen”

Johannes 6,37b



Volkomen medelijden

“Want wij hebben geen Hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden”

Hebreeën 4,15a – HSV

LEESROOSTER

Maandag Hebreeën 4,14-16

Dinsdag Hebreeën 5,1-10

Woensdag Psalm 130

Donderdag Jesaja 53

Vrijdag Johannes 1,29-34

THEMA

Wat kunnen we ons, juist in het lijden van dit leven, vaak eenzaam voelen. Wat kun je je eenzaam voelen in je ziekte. In je psychische moeite. In je worsteling met een bepaalde zonde. In je... Mensen om je heen kunnen begripvol zijn, met je meelevens, je voorzien van adviezen en praktische hulp. Maar kunnen ze ook werkelijk *delen* in jouw lijden?

Dit thema gaat over Jezus, die niet alleen innerlijk bewogen is *om* ons lijden, maar die zelfs deelt *in* ons lijden. Hij kan als geen ander met onze zwakheden meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde (Heb.4,15).

Jezus weet wat het is om dorstig te zijn, hongerig, veracht, verworpen, geminacht, te schande gezet, dwarsgezet, in de steek gelaten, verkeerd begrepen, gemarteld, gedood. Hij weet wat eenzaamheid is. Zijn vrienden konden Hem niet volgen, op zijn eenzame lijdensweg.

Intuïtief zijn we misschien geneigd te denken dat Jezus met ons is wanneer alles goed gaat in ons leven. De onbewuste gedachtegang is dan: ‘Het gaat goed met me, dus Jezus moet wel met mij zijn!’. Dat is een mooie gedachte, maar de keerzijde van zo’n gedachte is dat je ook zomaar kan denken: ‘Het gaat niet goed met me, zou Jezus wel met mij zijn?’.

Hebreeën 4,15 zegt het tegendeel. Het is juist in onze zwakheden dat Jezus medelijden met ons heeft. Het gaat hier letterlijk om mee-lijden; om samen-lijden. Het meelijden van Jezus met ons is geen koele, afstandelijke kwestie. Het is een diep doorleefde solidariteit. Ons lijden voelt Hij als zijn eigen lijden. In ons verdriet wordt Jezus verdriet gedaan. Onze pijn is nooit zó groot dat Jezus er niet in deelt.

Juist het feit dat Jezus als geen ander op de proef is gesteld, stelt Hem in staat om zó met ons mee te voelen. Om zó nabij ons te zijn. Om ons zóveel troost te bieden. En juist het feit dat Jezus in dit alles zonder

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘We hebben allemaal onze zwakheden, daar hoeven we ons niet voor te schamen.’
2. ‘Ik heb het idee dat een medezondaar mij beter begrijpt dan de zondeloze Jezus.’
3. ‘Jezus is genadig voor mensen die zondigen zonder het te willen (onbewust) maar hij is streng voor mensen die willens en wetens (doorgaan met) zondigen.’

zonde bleef betekent dat Hij als enige ten volle weet wat het betekent om een verzoeking te weerstaan.

Hebreeën 4,15 laat ons het *hart* van de genade zien. De volmaakte zondeloze Jezus biedt ons redding aan. Hij alleen kan en wil naar jou afdalen en je bevrijden uit de diepe valkuil van de zonde. Hij kiest ervoor om in die put af te dalen en onze lasten te dragen. Hij deelt in ons lijden. Welk een vriend is onze Jezus! •

VRAGEN

1. ‘Als je wilt heb je vrienden’, is een zin uit een verder weinig verheffend liedje van Herman Brood. Herken je de gedachte dat je vrienden hebt, zolang het goed met je gaat?
2. Draai de gedachte eens om: ‘Als je niet wilt, heb je geen vrienden’. Oftewel: ziekte, sores en allerhande tegenslag zorgen voor een bepaalde eenzaamheid. In hoeverre herken je dit?
3. Wie is voor jou een vriend door dik en dun? En: voor wie – bij wie het nu moeilijk heeft – zou jij een vriend kunnen zijn?
4. Bespreek met elkaar de vraag: ‘Het gaat niet goed met mij, zou Jezus nog wel met mij zijn?’.
5. Deel met elkaar: op welke manier geeft Hebreeën 4,14-16 jou troost en kracht?
6. Bij Heb. 4,14: wat betekent het voor jou om ‘vast te houden aan het geloof dat we belijden’?
7. Bij Heb. 4,16: hoe ervaar jij het om ‘zonder schroom’ bij Jezus te komen? Deel iets van je ervaring wanneer je dat deed: hoe reageerde God op jou?

VOOR DE JEUGD

1. We hebben allemaal zo onze minpunten en onze eigenaardigheden. Hoe ga jij om met die van een ander? En hoe ga je om met die van jezelf? Vergelijk die twee reacties eens met elkaar.
2. ‘We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes.’ is een zin uit een liedje van Elly en Rikkert. Wat vind je hiervan?
3. Als jij ergens mee worstelt, durf je dat dan aan Jezus te vertellen? Probeer het maar eens te doen. Je zult merken dat Hij je als geen ander begrijpt!

Jezus stuurt je zeker niet weg!

“Wie bij Mij komt zal Ik zeker niet wegsturen”

Johannes 6,37b

LEESROOSTER

Maandag Johannes 6,30-38

Dinsdag Psalm 63

Woensdag Lucas 15,11-24

Donderdag Psalm 51

Vrijdag Romeinen 8,31-39

THEMA

Tegenwerpingen, daarover gaat het thema deze maand. Want wat verzinnen we veel tegenwerpingen. Tegenwerpingen om de belofte van het evangelie maar niet te hoeven geloven. We doen dit niet eens expres. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.

Gevallen, *schuldbewuste*, zondaars putten uit een onuitputtelijk reservoir aan redenen waarom Jezus hen zou wegsturen. We zijn fabriekjes van verzet tegen Jezus' liefde:

Heer, ik ben een levenslange zondaar.

Heer, ik zondig vaak tegen beter weten in.

Heer, het gaat niet alleen over mijn verleden, maar ook over het heden.

Heer, het is een te zware last.

Heer, het zijn overtredingen tegen U...

De lijst van redenen die we voor onszelf kunnen aanvoeren om *niet* naar Jezus toe te gaan is haast onuitputtelijk. Ten diepste voeren ze allemaal terug op hetzelfde punt: *twijfel!* Is Jezus' zachtmoedige hart, zijn liefde en genade, daadwerkelijk groot genoeg om mij te aanvaarden?

Let wel: het gaat hier om schuldbewuste zondaars. Over mensen die er enig begrip van hebben hoezeer hun overtredingen God verdriet hebben gedaan en doen (zie Ps.51). Wie zich ten volle bewust is van zijn eigen vuilheid, durft nauwelijks te geloven dat je werkelijk welkom bent in de blinkende zalen van de tempel van de Allerhoogste. We zijn bang om afgewezen te worden.

Maar hoor het woord van Jezus, in Johannes 6,37: 'Wie bij Mij komt zal Ik zeker niet wegsturen!' We kunnen niet één reden aanvoeren waarom Jezus uiteindelijk zijn hart zal sluiten voor zijn eigen schapen, die de Vader Hem heeft gegeven. Voor Hem zijn onze zonden en zwakheden nu juist de reden waarom wij in aanmerking komen om tot Hem te naderen. Er is geen andere vereiste dan simpelweg: dat we tot Hem komen!

Jezus zegt niet: 'wie bij Mij komt *met genoeg berouw*', of welke andere voorwaarde dan ook. Nee, '*iedereen* die bij Mij komt, zal Ik zeker niet wegsturen.' Zo groot is het verzoenende werk van Christus: er is *niets* wat ons van zijn liefde kan scheiden (Rom.8,39).

PRIKKELS /STELLINGEN

1. 'Maar je moet toch ook goed leven om bij Jezus te horen?!'
2. 'Jezus zal mij zeker niet wegsturen.'

Welke drempels voel jij om naar Jezus toe te gaan? Spreek je tegenwerpingen tegen Jezus omarmende liefde maar uit. En ontdek: elk 'maar ik...' dat je kunt tegenwerpen wordt overstemt door zijn Woord: 'Ik stuur jou zeker niet weg!' ●

VRAGEN

1. Ben jij wel eens bang om naar Jezus te gaan? Bang dat Jezus je voor de zoveelste keer ziet aankomen? Bang dat de grens voor jou op enig moment misschien wel bereikt is?

2. Wat doen de woorden van Johannes 6,37 met jou?

3. 'Heb ik wel genoeg berouw? Ben ik wel oprecht genoeg in mijn bekering? Doe ik wel genoeg voor God?' Aan welke voorwaarden moet jij voor jezelf voldoen voordat je werkelijk naar Jezus toe kunt gaan? Welke tegenwerpingen heb jij tegen zijn uitnodiging om tot Hem te komen?

4. Lees met elkaar Lucas 15,11-24 en vergelijk dit met Johannes 6,37. Wat valt je op?

5. In Matteüs 7,21 staat: 'Niet iedereen die 'Heer, Heer' zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan.' (Mat.7,21). Waarom strijdt dit niet met Johannes 6,37?

6. Hoe zou je Johannes 6,37 kunnen gebruiken om mensen die nu nog niet geloven tot Jezus te brengen?

VOOR DE JEUGD

1. Wat houdt je tegen om bij Jezus te komen? Heeft dit te maken met wie Jezus is of met andere dingen (bijv. de kerk)?

2. Bedenk eens drie 'ja maars...' waarom jij denkt dat Jezus jou zou kunnen wegsturen.

3. Wat kun jij van Jezus leren in de manier waarop je omgaat met mensen die iets van je nodig hebben?

Iemand die voor je bidt

“Daarom kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.”

Hebreeën 7,25

LEESROOSTER

Maandag Hebreeën 7,20-25

Dinsdag Psalm 23

Woensdag Romeinen 8,18-30

Donderdag Handelingen 1,8-11

Vrijdag Hebreeën 9,23-28

THEMA

Als iemand voor mij bidt, dan ervaar ik dat altijd als heel bijzonder. Een ander mens die naast je staat en in gebed jouw leven opdraagt aan de Heer. Dat voelt warm en bemoedigend. Dat voelt rijk!

Hoe mooi is het dan te weten dat er Iemand is die voortdurend voor ons bidt, namelijk: Jezus! Dit voortdurende werk van Jezus heeft in de loop der eeuwen niet altijd de aandacht gekregen die het verdient. De meeste aandacht ging altijd uit naar de leer van de rechtvaardiging en dan met name over wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het Kruis.

Zóveel aandacht ging en gaat daarnaar uit, dat je haast kan gaan denken dat Jezus op dit moment niet echt iets doet. Alles wat we nodig hebben om gered te worden is toch al volbracht? Maar let op: dit is niet hoe het Nieuwe Testament over Christus' werk spreekt. Christus' werk is niet alleen iets van het verleden; Hij is ook nu volop aan het werk om ons volkomen te redden.

Zo spreekt Hebreeën 7,25 erover. Jezus leeft voor eeuwig om voor ons te pleiten. Voorbede te doen. Het Griekse woord dat wordt gebruikt heeft iets van een onderhandeling in zich. Jezus ontkent onze zonde niet en ook niet dat wij ook na onze bekering nog altijd voluit zondigen. Maar, zo schrijft Johannes Calvijn, 'Jezus trekt al biddend de ogen van de Vader naar zijn eigen gerechtigheid.' Jezus komt voor ons tussenbeide en baant zo voor ons de weg naar Gods troon.

Je zou kunnen zeggen: in Jezus' gebed voor ons past Hij toe wat Hij met zijn verzoeningswerk aan het kruis heeft verdiend. Op dit ogenblik laat Jezus zijn liefdevolle hart voor ons spreken, door voortdurend voor ons te bidden, te pleiten. Zo vervolmaakt Jezus onze redding.

Vergelijk het met een zweefvliegtuig dat door een ander vliegtuig de lucht in wordt getrokken en op enige moment wordt losgekoppeld en dan omlaag zweeft. Wij zijn

PRIKKELS /STELLINGEN

1. 'Ik voel me wel eens in de steek gelaten door Jezus.'
2. 'De gedachte dat Jezus voor mij bidt troost mij.'
3. 'Jezus' voorbede voor ons weerspiegelt wat er in zijn hart leeft.'

als dat zweefvliegtuig; Christus is als dat voorste vliegtuig. Maar Hij koppelt ons nooit los. Hij zegt na zijn kruisdood en opstanding niet: 'Nou, goede vaart en doe je best om zover mogelijk te komen.' Nee, door zijn voortdurende gebed draagt Jezus ons erheen. Heel de weg! ●

VRAGEN

1. Heb jij wel eens het idee dat Jezus' werk – na zijn dood en opstanding – klaar is? Oftewel: dat Jezus de Geest heeft gestuurd en nu 'met vakantie' is? Past dit bij hoe je Jezus kent?

2. Uit Hebreeën 7,25 blijkt dat Jezus eeuwig leeft om voor ons te bidden/pleiten. Past dit bij je beeld van wat Jezus nu doet? Heb jij het nodig dat Jezus ook voor jou bidt?

3. Ons gebedsleven laat vaak veel te wensen over. Maar stel je nu eens voor dat Jezus in een kamer naast jou voor jou aan het bidden is. Wat zou je horen als je kon meeluisteren?

4. Kringopdracht: deel allemaal één ding waarvoor je graag voorbede wilt aanvragen. Draag elkaar biddend op voor Gods troon (bijv. iedereen bidt voor de persoon rechts van hem/haar).

VOOR DE JEUGD

1. Hoe vind je het dat Jezus voor jou bidt?

2. Zoals Jezus voor jou bidt, zo mag jij ook voor anderen bidden. Voor wie zou jij graag willen bidden en waarom?

3. Doe een oefening met elkaar. Ronde 1: spring zo ver als dat je kunt (houdt bij hoe ver). Ronde 2: spring nog eens zo ver als dat je kunt, maar dit keer moedigen alle anderen je luidkeels aan. Hielp het je om aangemoedigd te worden? Wat heeft dit met Jezus te maken, denk je?

A wide-angle landscape photograph of a mountain valley. In the foreground, a wooden boardwalk made of light-colored planks winds through tall, golden-brown grasses. The middle ground shows a valley floor with a rocky stream bed and patches of green and brown vegetation. In the background, rugged mountains rise, with the central peak being the most prominent, covered in snow and partially shrouded by light, wispy clouds. The sky is filled with soft, grey clouds, suggesting an overcast day.

“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Matteüs 11: 28-30

Een partijdig Advocaat

“Maar mocht één van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

1 Johannes 2,1

LEESROOSTER

Maandag 1 Johannes 2,1-2

Dinsdag Psalm 32

Woensdag Exodus 32,7-14

Donderdag 1 Timoteüs 2,1-7

Vrijdag Psalm 25,1-11

THEMA

Vorige maand ging het over Jezus, die voor ons bidt en pleit. Dat wil zeggen dat Jezus bemiddelt tussen twee partijen en die samenbrengt: God en ons. Maar Jezus is niet alleen onze *voerspraak*, Hij is ook onze Advocaat. Als advocaat staat Hij niet neutraal tussen twee partijen in, maar Hij kiest partij. Jezus kiest onze kant!

Het Griekse woord voor ‘pleitbezorger’ (parakletos) in 1 Johannes 2,1 is een ander woord dan het woord voor ‘pleiten’ (entunxano) in Hebreeën 7,25. Het woord heeft de betekenis van optreden namens en voor een ander. Als een advocaat. Jezus is onze Advocaat. Johannes voegt toe: Hij is de *Rechtvaardige*. Dit is belangrijk, want de reden waarom Jezus als Advocaat voor ons kan optreden is dat Hij volkomen rechtvaardig is.

Wat is het verschil tussen dat Jezus voor ons bidt en dat Hij onze Advocaat is? Wel, bij Johannes staat er een duidelijke toevoeging: ‘Mocht één van u zondigen, dan...’ Zie je het verschil? Jezus’ voorbede voor ons is iets wat

Hij altijd doet. Maar Advocaat is Hij voor ons wanneer de situatie daarom vraagt. John Bunyan, schrijver van het bekende boek *de Christenreis* (1678), omschreef het als volgt: “Als Priester bidt Christus voortdurend voor ons; als Advocaat pleit Hij voor ons in geval van grote overtredingen.”

Jezus staat dus op als Advocaat wanneer onze situatie daarom vraagt. En dat doet het helaas nogal eens, ook ná onze bekering. De Bijbel is er open en eerlijk over dat we blijven zondigen. Dat zit diep in onze aard. Ons geweten klaagt ons daarin aan. En ook satan klaagt ons aan bij God. Probeert ons uit zijn Hand te roven. Maar Goddank heeft Jezus als onze Advocaat het laatste woord. Hij legt satan voorgoed het zwijgen op.

In zonde gevallen mensen bepleiten van nature hun eigen zaak. We proberen de boel te bagatelliseren, we overtuigen onszelf ervan dat het wel meevalt, dat het niet onze schuld is... allemaal manieren waarop we onszelf proberen te verdedigen. Houd daarmee

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘Jezus die altijd mijn kant kiest, dat kán toch niet?!’
2. ‘Ik ben zelf mijn grootste aanklager, daar heb ik satan niet voor nodig.’
3. ‘Ik ben zelf mijn grootste advocaat, daar heb ik Jezus niet voor nodig.’
4. ‘Het feit dat ik een Advocaat nodig heb laat zien dat ik geen haar beter ben dan anderen.’

op! Verdedig jezelf niet, zoek geen uitvluchten, praat je zonden niet langer goed! Geef in plaats daarvan jouw zaak over aan Jezus, je hemelse Advocaat, die jouw verdediging zoveel beter kan voeren dan jijzelf.

Vurig pleit Hij voor ons in de hemel, recht vanuit zijn hart. Wanneer Hij ons ziet struikelen neemt zijn vastberadenheid alleen maar toe, pleit Hij voor ons. Want zo is Hij! Christus kan het niet over zijn hart verkrijgen ons aan onszelf over te laten. Goddank hebben we een partijdige Advocaat! ●

VRAGEN

1. Heb jij Jezus als Advocaat nodig? Waarom wel/niet?
2. Op welke manier probeer jij je eigen zaak te bepleiten? Waarom doe je dat, denk je? Wat zou ervoor nodig zijn om hiermee op te houden?
3. Lees 1 Johannes 1,5-10: hoe spreekt God hierin tot jou?
4. Indien wij zondigen hebben wij in Jezus een pleitbezorger, schrijft Johannes. Betekent dit dat je voor al je zonden afzonderlijk vergeving moet vragen? Of in iets bredere zin: hoe breng jij jouw zonden en zondigheid in gebed tot onze Heer?
5. Opdracht: knip uit een groot vel papier (A3/A2) een hart. Bespreek met elkaar wat je het afgelopen half jaar geleerd hebt over het hart van Jezus. Wat heeft je daarin het meest verrast? Hoe trekt God jou daarin dichter naar Hem toe?

VOOR DE JEUGD

1. Heb je wel eens een partijdige scheidsrechter meegemaakt die alles in jouw voordeel besliste? Hoe vond je dat? Waarin lijkt dit op hoe Jezus aan jouw kant staat? En waarin verschilt het?
2. Stelling: ‘Ik ben liever niet afhankelijk van de gunsten van een ander.’
3. Stel, je bent aan het voetballen op straat. Helaas schiet je de bal tegen de auto van de buurman aan en de spiegel ligt eraf. De buurman stuift woest naar buiten: ‘Betalen, want anders...’ Denk eens aan Jezus die jouw Advocaat is: hoe zou dit verhaal af kunnen lopen?

Heilige woede

“Toen Jezus haar zag huilen [...] werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.”

Johannes 11,33 – HSV

LEESROOSTER

Maandag Johannes 11,32-44

Dinsdag 1 Korintiërs 15,50-57

Woensdag Psalm 125

Donderdag Johannes 2,13-22

Vrijdag Psalm 139

THEMA

Eén van de mooiste dingen aan Jezus is dat Hij, Zoon van God, werkelijk *mens* werd zoals wij. Hij werd mens, inclusief ons sterfelijk lichaam en ook inclusief al onze menselijke emoties. Emoties maken een belangrijk onderdeel uit van wat het is om mens te zijn. Het mooie is: Jezus kent al onze emoties van binnenuit, omdat Hij ze zelf heeft ervaren.

Jezus weet wat het is om verdrietig te zijn, om angst te hebben, om lief te hebben, om boos te zijn... Hij weet wat het is om te voelen, zoals wij. Het verschil is alleen: onze emoties zijn – net zoals elk ander aspect van ons mens-zijn – aangetast door de zonde. Emoties zijn in zichzelf geen gevolg van de zondeval, maar ze zijn er wel door uit het lood geslagen. Hierdoor nemen onze emoties soms de overhand op ons en worden we op een ongezonde manier aangedreven door onze gevoelens.

Jezus' emoties zijn echter onaangetast. Puur. Ze dienen Jezus en laten ons iets van zijn hart zien. Het meest van al komen we bij Jezus de emotie *compassie* (=samen lijden) tegen. In eerdere maanden van het jaarthema hebben we hier uitgebreid bij stilgestaan. We zagen

hoe Jezus zich door ons lijden laat raken, medelijden heeft en niets liever wil dan ons te helpen. Wij kunnen veel van Jezus' volmaakte compassie leren. Want hoewel ook wij medelijden kunnen voelen, wordt onze compassie met de ander altijd geremd door een zondige zelf-gerichtheid.

Maar hoe zit het met Jezus' boosheid? We lezen op verschillende plekken in de Bijbel dat Jezus ontstak in woede. Denk bijvoorbeeld aan hoe Hij de Farizeeën scherp terecht wees (Mat.23) of hoe Hij de geldwisselaars de tempel uit joeg met een zelfgemaakte zweep (Joh.2). Zie je dat beeld voor je? Jezus die op een rustig plekje een zweep in elkaar vlecht om vervolgens in woede tekeer te gaan?

Ook in zijn boosheid is Jezus volmaakt en een voorbeeld voor ons. Jezus' boosheid en zijn compassie spreken elkaar niet tegen, maar versterken elkaar. Juist omdat Jezus vol ontferming is en volmaakt liefheeft, is Hij de eerste in wie een *heilige* woede ontsteekt wanneer Hij geconfronteerd wordt met schrijnend onrecht en gebrokenheid als gevolg van de zonde.

PRIKKELS /STELLINGEN

1. 'Boosheid is voor mij iets wat er niet mag zijn.'
2. 'Ik zie Jezus liever als het Lam (compassioneel) dan als de Leeuw (brullend).'
3. 'Als kerk zouden wij meer onze boosheid over onrecht moeten uiten!'

Neem bijvoorbeeld het overlijden van zijn goede vriend Lazarus (Joh.11). Je zou verwachten dat de tranen bij Jezus in de ogen zouden staan, maar dat is niet in eerste instantie het geval. Tot tweemaal toe staat er dat Jezus zich ergerde (v33; v38). Er vlamt een boosheid in Hem, die uiteindelijk leidt tot misschien wel het grootste wonder dat Jezus op aarde deed. Jezus roept Lazarus, die al vier dagen overleden is, terug uit de dood!

Het is een voorteken van Jezus' glorieuze overwinning op de dood. Er is geen grotere vijand van het leven dan de dood. Er is niets dat Jezus – die de Weg, de Waarheid en het Leven is – méér tegenstaat dan de dood. Maar Jezus bewijst zich hier Heer en Meester over de dood. “Dood, waar is je vlammeende steek gebleven?” (1Kor.15,55).

Boosheid en compassie: beiden komen volmaakt tot uitdrukking in Jezus. Wie is als Hij, Leeuw maar ook het Lam? ●

VRAGEN

1. Lees met elkaar Johannes 11,33-38: welke emoties – en op welke manier – kom je bij Jezus tegen in dit verhaal?
2. Hoe ga jij om met jouw emoties? Probeer je ze weg te drukken, laat je ze de vrije loop of ergens tussenin? Welke emoties laat je wel en welke emoties laat je niet aan anderen zien?
3. Bestaat er volgens jou zoiets als 'heilige woede'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dat er dan uit?

4. Over welk onrecht in de wereld maak jij je kwaad (of: niet kwaad genoeg)? Lees Psalm 139,23-24: wat heeft dit jou te zeggen? En: welke troost vind je in de gedachte dat Jezus boos is over dit onrecht, samen met jou?

5. Op welke manier kan 'de Jezus die zich boos maakt over onrecht' je helpen in gesprek met ongelovigen?

VOOR DE JEUGD

1. Kun jij je een situatie herinneren waarin je erg boos over iets was, maar waarvan je achteraf dacht: 'oei, was dit wel goed?' Hoe ging je daarmee om?
2. Lees eens de volgende teksten: Psalm 37,8; Spreuken 25,28; Spreuken 29,11; Efeziërs 4,26-27. Wat leer je over boosheid?
3. Bedenk iets uit je eigen omgeving wat boosheid bij je opwekt. Breng dit samen in gebed tot God.

Niet van harte...

“Want niet van harte
verdrukt Hij en bedroeft Hij
mensenkinderen.”

Klaagliederen 3,33 - HSV

LEESROOSTER

Maandag Klaagliederen 3,1-39

Dinsdag Psalm 96

Woensdag Matteüs 5,31-46

Donderdag Hosea 11

Vrijdag Jeremia 32,36-41

THEMA

In dit jaarthema gaat het voortdurend over het hart van Jezus. Jezus is, zo zegt Hij zelf in Matteüs 11,29, ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Op tal van manieren blijkt dat Jezus dat inderdaad is en daarom zijn we bij Hem veilig.

Maar hoe zit het dan met God de Vader, wie is Hij? Is Hij ook zachtmoedig, net als zijn Zoon? Ja, zo moet God de Vader wel zijn, want de Vader en de Zoon zijn één, zo getuigt Jezus (o.a. Joh.10,30). Het is dus niet zo dat de Vader in zijn diepste wezen een boze, toornige God is. En het is óók niet zo dat de God van het Oude Testament een andere God is dan die van het Nieuwe Testament.

Als God de Zoon zich in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk presenteert als zachtmoedig en nederig van hart, dan moet dat wel betekenen dat de God de Vader ook in het Oude Testament al zo was, want God is van eeuwigheid één en dezelfde. Wanneer je met deze bril op opnieuw het Oude Testament leest kom je Hem als nieuw tegen.

Toch roept het wel vragen op. Want: hoe kan God zowel een toornende en straffende God

zijn en tegelijkertijd barmhartig en genadig? In een vers als Klaagliederen 3,33 komt je iets van beiden tegen. Impliciet wordt aangenomen dat het inderdaad God is die zijn volk straft. Tegelijkertijd wordt expliciet gesteld dat God dit niet van harte doet.

Als God straft, dan doet Hij daarin recht aan het feit dat Hij volmaakt rechtvaardig is. Maar Hij straft niet van harte. God vindt er geen vreugde in als een slecht mens sterven moet (zie: Ez.18,23 & 32). Om die reden wordt Gods oordeel ook wel zijn ‘vreemde werk’ genoemd, omdat Hij dit liever niet zou doen. Maar als God genade en barmhartigheid schenkt, dan doet Hij dit met hart en ziel (zie: Jer.32,41). Dit wordt dan ook zijn ‘natuurlijke werk’ genoemd, omdat dit is wat Hij het liefste doet.

In Hosea 11 omschrijft God zijn volk Israël als een kind, die Hij liefhad, verzorgde en koesterde. Hij leidde het aan koorden van liefde (Hos.11,1-4). Maar het volk volhardt in ontrouw richting God (Hos.11,7). Hoe moet God reageren, op het kind dat Hij zó liefheeft? God laat zich op zo’n ontroerende manier in zijn hart kijken,

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘Zeggen dat God barmhartig is, is hetzelfde als zeggen dat Hij God is.’
2. ‘God presenteert zich in het Oude Testament anders dan in het Nieuwe Testament.’
3. ‘Ik vind het troostrijk dat God óók een God van oordeel is.’

Hij zegt: “Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word Ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen...” (Hos.11,8b-9a).

Zie je hoezeer God de Zoon op zijn Vader lijkt? Hij heeft zijn zachtmoedige en nederige hart niet van een vreemde. Gods diepste wens is altijd al geweest om ons te overladen met milde zegeningen en ons te overspoelen met zijn vreugde.

En ja: soms is de maat van onze zonden vol. Soms kán God niet anders dan straffend in te grijpen. Ook dáárin zijn de Vader en de Zoon één en dezelfde. We belijden immers dat Jezus op de Jongste Dag terug zal komen om te oordelen over de levende en de doden (Mat.25,31-46). Ja, God verdrukt en bedroeft de mensenkinderen. Maar zeker niet van harte! •

VRAGEN

1. Ze zeggen wel eens: ‘Hij heeft een aardje naar zijn vaartje’. In hoeverre geldt dit ook voor Jezus?
2. Is de God van het Oude Testament voor jou dezelfde als de God van het Nieuwe Testament, of zit er ergens een ‘knip’? Leg uit!
3. Deze maand gaat het over Gods ‘vreemde’ en zijn ‘natuurlijke’ werk. Wat vind je van dit onderscheid? Wat zegt dit jou over wie God is?
4. Wanneer je in gesprek bent met een niet-gelovige, ben je dan wel eens geneigd om Gods toornige kant wat te vergoelijken? Waarom doe je dit? Wat zou Hij hier zelf van vinden, denk je? Hoe kun je wat je dit thema geleerd hebt toepassen in het gesprek met ongelovigen?
5. Lees samen Hosea 11. Hoe spreekt God hierin tot jouw hart?

VOOR DE JEUGD

1. Wat denk jij: zou er later iets van een oordeel zijn? Zou God ongelovige mensen werkelijk voor eeuwig naar de hel sturen? Klopt dit met jouw beeld van wie God is?
2. Gods genade en zijn toorn horen op de één of andere manier bij elkaar. Maar hoe?
3. Neem eens een vriend in gedachte die niet gelooft. Wat zou je voor hem of haar willen bidden?
4. Stelling: ‘Als ik aan God denk, denk ik aan liefde en niet aan oordeel.’



Zo zal Hij, in de eeuwen die komen,
laten zien hoe overweldigend rijk
zijn genade is, hoe goed Hij voor
ons is in Christus Jezus.”

Efeziërs 2,7

Barmhartig en genadig

“Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.”

Exodus 34,6 – HSV

LEESROOSTER

Maandag Exodus 33,18-34,7

Dinsdag Psalm 27

Woensdag Jesaja 54,6-10

Donderdag Johannes 1,1-18

Vrijdag Psalm 145

THEMA

Wie is God in het diepste van zijn wezen? Als er één tekstgedeelte uit het Oude Testament antwoord geeft op die vraag, dan is het wel Exodus 34,6-7. Het is een rijke tekst, waarin God zich zowel in zijn genadige- en in zijn toornende kant aan Mozes laat zien. En wel in die specifieke volgorde!

De bijzondere gebeurtenis wordt voorafgegaan door de Mozes' vraag aan de Heer: 'Laat mij toch Uw majesteit zien.' (Ex.33,18). Waar denk je aan bij de majesteit (of: heerlijkheid, luister, glorie) van de Heer? Zie je dan de immense grootheid van het heelal voor je? Of een bliksemende verschijning met een stem als de donder?

God antwoordt Mozes: 'Ik zal al mijn *goedheid* bij u voorbij laten komen.' (Ex.33,19 – HSV). Gods reactie op Mozes' verzoek om zijn heerlijkheid te mogen zien is dat Hij hem zijn goedheid laat zien. Gods goedheid wordt uitgewerkt in twee woorden: 'genade en barmhartigheid'. Als we over Gods heerlijkheid spreken, dan spreken we over wie God is, over dat wat God *God* maakt. Gods heerlijkheid is zijn goedheid. In zijn genade en barmhartigheid schijnt Gods glorie!

De eerste woorden die God gebruikt om zichzelf te omschrijven nadat Hij tot tweemaal toe zijn Naam heeft geproclameerd (Jahwe, Jahwe), zijn: '*barmhartig en genadig*'. Merk op hoezeer deze twee woorden qua inhoudelijke betekenis overeenkomen met de enige twee woorden die Jezus gebruikt om zijn hart te omschrijven: '*zachtmoedig en nederig*'. Verder omschrijft God zichzelf als *geduldig en rijk aan goedheid en trouw*. Dat God geduldig is betekent dat Hij niet bij het minste of geringste klaar staat om te straffen. God is geen stier die direct aanslaat op een rode doek. Zijn toorn moet uitgelokt worden. Want zijn hart is allereerst geneigd tot barmhartigheid; bij het minste of geringste stroomt Gods hart daarvan over.

God bewijst ons zijn goedheid tot in het duizendste geslacht, oftewel: zijn toewijding aan ons kent geen einddatum. Wij kunnen Gods barmhartigheid niet uitputten, want Hij bewijst ons zijn goedheid tot in eeuwigheid. Zo toont Hij ons zijn glorie, tot in eeuwigheid.

De slotwoorden van vers 7 – over dat God niet alles ongestraft laat – lijken met het voorgaande in strijd te zijn, maar niets is minder waar. God is juist volmaakt eerlijk in

PRIKKELS /STELLINGEN

1. 'Ik geloof eerder uit angst voor, dan uit liefde tot God.'
2. 'Ik wil graag meer zien van Gods heerlijkheid!'
3. 'Ik ben verrast over hoe God zich in Exodus 34 aan mij laat zien.'

wat wij van Hem kunnen verwachten. God laat niet met zich spotten; we oogsten wat we zaaien (Gal.6,7). Alleen het verschil is: zijn toorn duurt slechts een ogenblik (hooguit vier geslachten), maar zijn liefde is voor eeuwig!

God de Vader laat ons zijn heerlijkheid zien. Een heerlijkheid die zich uit in zijn barmhartigheid en genade, zijn geduld, zijn goedheid en zijn trouw. Maar Gods heerlijkheid stond nog op afstand van ons. Het ging in een oogwenk aan Mozes voorbij en was bovendien slechts het tipje van de sluier. Meer kon Mozes niet verdragen (Ex.33,20).

Maar in Jezus hebben we Gods heerlijkheid – vol van genade en waarheid – ten volle mogen zien, zo getuigt Johannes (Joh.1,14). En straks, zo geloven wij, zullen we God *volledig* kennen, zoals wij zelf door Hem gekend zijn (1Kor.13,12). Ja, dan zullen wij de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat we geheel en al vervuld zullen zijn van Gods volheid (Ef.3,18-19). ●

VRAGEN

1. Mozes vroeg: 'Laat mij Uw majesteit zien.' Verlang jij ernaar om de heerlijkheid van God te mogen zien? Wat stel je je daarbij voor?

2. God presenteert zichzelf in Exodus 34,6-7 allereerst in zijn genade en pas daarna in zijn toorn. Is dat ook de volgorde waarin jij over God denkt?

3. Barmhartig, genadig, geduldig, liefdevol en trouw. Met die vijf woorden omschrijft God wie Hij is. Neem een moment om over elk van deze vijf woorden te mediteren en deel met elkaar wat er in je opkomt.

4. Past wat God zegt in vers 7 – over het niet ongestraft laten van de zonde – wat jou betreft bij het voorgaande? Waarom wel/niet?

VOOR DE JEUGD

1. Probeer eens in eigen woorden te omschrijven wie God is. Dus: 'God is...' en vul maar in. Welke woorden heb je gekozen en waarom die?

2. Wat vind jij de mooiste eigenschap van God? Waarom deze? Zou iets van deze eigenschap ook in jou zichtbaar kunnen zijn voor de mensen om je heen?

3. Stelling: 'Ik kan me geen mooiere God voorstellen dan de God waarin ik geloof.'

Eeuwigdurende liefde

“Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus.”

Efeziërs 2,7

LEESROOSTER

Maandag Efeziërs 2,1-10

Dinsdag Psalm 117

Woensdag Openbaring 21,1-8

Donderdag Romeinen 5,1-11

Vrijdag Psalm 118

THEMA

In de eerste tien verzen van Efeziërs 2 laat de apostel Paulus ons op een ongeëvenaarde wijze kennismaken met de reddende kracht van Gods barmhartigheid en liefde. Paulus begint ermee te stellen dat wij dood waren, door onze zonden (Ef.2,1). Door de zonden zijn wij niet ‘slechts’ verzwakt en hulpbehoevend; we zijn dood! Dat betekent: we zijn op geen enkele wijze in staat om onszelf te helpen; om onszelf vrij te pleiten van Gods toorn.

Maar in vers 4 zit een belangrijk kantelpunt. Paulus leidt dit in met het woordje ‘maar’. Wij zijn volkomen verloren, *maar*... In dit ‘maar’ schuilt hoop voor ons. Wat is de grond van die hoop? Het is niet: ‘maar omdat het toch wel zielig is’ of ‘maar omdat we toch wel ons best hebben gedaan’. Nee, de grond van onze hoop op redding ligt in God. “Maar omdat God zo *barmhartig* is en omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is...” (Ef.2,4). Gods grote barmhartigheid en liefde zijn de enige reden waarom wij met vaste zekerheid mogen hopen op redding en op het eeuwig leven!

Met welk doel doet God dit eigenlijk? Met welk doel heeft Hij ons geschapen en met

welk doel heeft Hij ons uit de dodenpoel gered? Paulus geeft in vers 7 het antwoord: “Opdat Hij [...] de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen[...]” (Ef.4,7 – HSV). Je zou kunnen zeggen: het doel van de schepping van de wereld en ook van de herschepping daarvan is, dat God aan ons zijn grenzeloze goedheid en genade zou kunnen uitdelen. Want Gods hart stroomt over van goedheid en genade en in het uitdelen daarvan toont Hij zijn goddelijke glorie!

Zijn genade is *alles overtreffend*. Dat betekent dat onze tekortkomingen *nóóit* en te nimmer groter zijn of worden dan zijn genade. Onze zonden kunnen zijn liefde nooit uitputten. Integendeel, onze zwakheden en tekorten laten zijn hart alleen maar sterker naar ons uitgaan. “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw.” (Jes.1,18).

God zal ons, nu en in alle eeuwen die komen, tonen hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor ‘goedheid’ is hetzelfde woord als dat Jezus gebruikt in Matteüs 11,30: ‘mijn juk is *zacht*’. Oftewel: mijn juk – de last die Ik je

PRIKKELS /STELLINGEN

1. ‘Jezus’ liefdevolle hart trekt mij naar Hem toe.’
2. ‘God schiep ons, om ons te overladen met zijn goedheid.’
3. ‘Ik zou het goede nieuws over Jezus wel van de daken willen schreeuwen!’

opleg is goedheid. Ik overlaad je niet met narigheid, maar met goedheid. Ik overlaad je met het beste. Nu en tot in alle eeuwigheid!

Aan het einde gekomen van dit jaarthema over het zachtmoedige en nederige hart van Christus wacht ons nog één vraag en wel deze: wat nu? Wat moeten we nu doen? Het antwoord is: *niets*. Niets, behalve één ding, namelijk: geef gehoor aan de uitnodiging van Jezus in Matteüs 11,28: “Kom naar Mij.”

Ga tot Hem en leg jezelf voor Hem open. Verwonder je over wie Hij is en laat Hem jou liefhebben. Het christenleven is samen te vatten in twee stappen:

1. Ga naar Jezus
2. Zie stap 1.

Wat zich ook in jouw leven afspeelt en hoezeer je ook dreigt vast te lopen: Jezus’ hart voor jou veranderd nooit. Hij is zachtmoedig en nederig. Als je zijn hart kent, wat houdt je dan nog tegen? ●

VRAGEN

1. Het woordje ‘maar’ uit Efeziërs 2,4 zet onze toestand rechtstreeks tegenover Gods barmhartigheid en in Efeziërs 2,7 schrijft Paulus dat Gods genade alles overtreft.

Opdracht: teken op een vel papier een weegschaal. Noem hem ‘de weegschaal van verdienste’. Schrijf aan de ene kant op wat jij allemaal verdient en aan de andere kant wat God jou uit barmhartigheid schenkt. Welke kant valt de weegschaal op?

2. Maak de volgende zin af: ‘De schepping van de wereld lijkt in het bijzonder dit doel te hebben gehad, dat...’

3. Lees Efeziërs 2,7 en maak de volgende zin af: ‘Onze redding in Christus heeft volgens Paulus dit doel, dat...’

4. ‘Het christenleven bestaat uit twee stappen: 1. Ga naar Jezus; 2. Zie stap 1.’ Kun je hier iets mee en zo ja: wat dan? Of: is dit te simpel voor je, en waarom?

5. Opdracht: pak een groot vel papier en trek in de lengte een lijn. Schrijf links: ‘Wat laat ik achter?’ en rechts ‘Wat neem ik mee?’. Deel post-its (of stiften) uit aan elke deelnemer. Denk na over het afgelopen seizoen en alle dingen die in het jaarthema besproken zijn: wat laat je achter en wat neem je mee? Deel dit met elkaar.

VOOR DE JEUGD

1. Wat denk jij, met welk doel heeft God jou op de wereld gezet?

2. Luister Opwekking 599: ‘Kom tot de Vader’. Er zit een zinnetje in: ‘en wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.’ Hoe vind je dit? En: betekent dit dat het helemaal niet uitmaakt wat je nu wel of niet doet?

3. Hoe vond je het afgelopen jaar? Wat heb je over Jezus geleerd en wat heeft jou daarin het meest verrast?

Dit boekje is van:

.....